

27. DERS

79) MUKADDES 80) KÂBE 81) VERÂSET

79) MUKADDES:

- Mukaddes kelimesi; mübârek, kutsal; ayıp, çirkin ve kötü şeylerden uzak; temiz manalarına gelmektedir.
 - Değişik yazı ve sohbetlerde “mukaddes” kelimesi bazı yerlerde şu şekillerde geçmektedir: “Mukaddes Göç”, “Mukaddes Emanet”, “Mukaddes Azap”, “Mukaddes Değerler”, “Mukaddes Kiaplar”...
 - “Mukaddes Kitaplardan” kasıt Allah tarafından gönderilen 4 büyük kitaptır.
 - “Mukaddes Göç”ten murad ise hicrettir.
 - “Mukaddes Azap” ise, davamızı bütün dünyaya duyurma yolunda çekilen sıkıntılar, meşakkatler ve ızdıraplardır.
 - “Mukaddes Emanet” denince ise, en başta “din-i mübîn-i İslamı dünyaya yayma” akla gelmektedir. Evet; bu vazife, İslâm’a gönül vermiş insanların omuzlarına konmuş mukaddes bir emanettir.
- (Asrın Getirdiği Tereddütler 4 - Mukaddes Göç Hicret)**

80) KÂBE:

- Kâbe, mü'minlerin kalbinin müşterek attığı bir mihrap ve “İnsanlar için vaz'edilen ilk ev...” takdir ve tebciyle yüceltilmiş ilk mabettir. Ayette şöyle geçmektedir: “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/96)
- Mekke, beşer tarihi boyunca bir kısım kısa aralıkların istisnasıyla, hep insanlığın mihrabı olmuştur. Mekke'nin bu hususiyeti Kâbe'den ötürüdür ve bu yönüyle de Kâbe mihraplar mihrabıdır. Bu muhteşem mihrabın bir de minberi vardır ki –Sahibine vücudumuzun zerrâtı adedince salât ü selâm olsun– o da Cennet bahçelerinden daha temiz olan Ravza-i Tâhire'dir.
- Evet, “Kâbe hakikati”, sadece etrafı taş duvarlarla çevrili mekân değildir; o, aynı zamanda yerle göğü birbiriyle irtibatlandırıcı nurlu bir bağıdır.
- Kâbe'nin yeri ve şekli de çok önemlidir. Onun bu öneminden dolayıdır ki, bugüne kadar Kâbe üzerinde en küçük değişikliğe izin verilmemiştir. Meselâ Efendimiz döneminde Kâbe'den olduğu söylenen fakat imkan olmadığı için onun sınırları içine alınmayan Hatîm, Abdullah İbn Zübeyr döneminde Kâbe içine alınca, “Herkes kendine göre bir şekil verirse, Kâbe hiç durmadan şekil değiştirir” gerekçesiyle Emevi döneminde tekrar yıkılarak eski haline irca edilmiştir.

(ÇN 4 / Zamanın Altın Dilimi - Kâbe)

81) VERÂSET:

- “Maddî ve manevî şekilde mirasçı olmak” manalarına gelir. Burada kastımız, “ilim ve marifette mirasçı olma” manasıdır. Bir hadis-i şerifte: “Âlimler peygamberlerin vârisleridir.” denmektedir. Bu ise “verâset-i nübüvvet” olarak isimlendirilmektedir.
- Ashâb-ı Kirâm efendilerimizin Allah'a kurbet yolunda takip ettikleri sisteme “sahabe mesleği” denilegelmiştir. “Velâyet-i kübrâ”, “**verâset-i nübüvvet**” ve “cadde-i kübrâ” ifadeleriyle de anılan “sahabe mesleği”, insanı bir bütün olarak ele alan ve onun sadece kalbini değil akıl, ruh, sır, nefis gibi latîfelerinin hepsini doyurmayı hedefleyen Kur'an yoludur.
- İslâm'ın yayılışı ve gelişmesi adına bir zaman Bağdat, diğer bir dönemde Şam ve uzun bir müddet de İstanbul merkezlik yapmıştır. Hatta İslâm

risaletine verâset adına İstanbul'un yüklendiği misyon, kendinden önceki medeniyet merkezlerini geride bırakacak kadar engin ve derindir. Ancak, risalet, İstanbul'dan temsil edildiği dönemlerde bile, Mekke, Medine başların tacı ve birer mübarek mekân olarak semavîliklerini hep devam ettirmişlerdir.
(KT 7 / Ölümsüzlük İksiri - Sahabe Mesleği ve Şekerlemeler)

Aşağıdaki kelimeleri manalarına uygun bir şekilde birleştirin:

Mukaddes	İlim ve marifette mirasçı olma
Kâbe	Mübârek, kutsal ve temiz
Verâset	Mü'minlerin kalbinin müşterek attığı bir mihrap

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz:

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle bir yerde dünyaya teşrif buyuruyor.. ve bu yer Hz. İbrahim hicretinde önemli bir konaktır. Evet, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) uzun seyahati neticesinde oraya gelmiş, orada karar kılmış, orada oturmuş ve sanki bu göçü de orada bitirmiş.. ve derken göç orada göçe gaye tohumla buluşmuş, tohum ulu bir çınara dönüşmüş ve çınar iki önemli dalıyla ebediyete yönelmiş.

Gerçek yenilenme, kök ve çekirdekteki safvet korunarak, yoluyla geçmişten süzülüp gelen bütün kıymetlerin hâlihazırdaki düşünce ve irfan buğularıyla sentezleri yapılarak daha yeni, daha berrak tefekkür iklimlerine ulaşmaktır. Yoksa, yenilik ve eskiliği, sırta geçirilen bir cepken ve ferâcede, bir frak ve briyantınli saçta görmek, düpedüz bir aldanmışlık ve öyle göstermeye kalkışmak da bir illüzyonizm ve hokkabazlıktır.

....., yeryüzünde en mübarek yerdir. Her ne kadar kesin bir malumat olmasa da Ravzâ,'nin mayasıyla yoğrulmuş olabilir.