

10. DERS

28) TAKVA

29) HAYÂ

30) İFFET

- 28) TAKVA:** → “Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak suretiyle O’nun azabından korunma cehdi.” şeklinde tarif edilmiştir.
- Bir de takvanın oldukça şümûllü ve umumî mânâsı vardır ki, şeriat prensiplerini kemal-i hassasiyetle görüp gözetmeden, şeriat-ı fitriye kanunlarına riayete; Cehennem ve Cehennem’i netice veren davranışlardan kaçınmaktan, Cennet’i semere verecek hareketlere; sırrını, hafîsini, ahfâsını şirkten, şirki işmam eden şeylerden koruyup kollamaktan, düşünce ve hayat tarzında başkalarına teşebbühten sakınmaya kadar geniş bir yer işgal eder.
- **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ** “Sizin Allah indinde en asil, en şerefliiniz takvada en derin olanınızdır.”
- Hakk’ın en çok beğendiği iş takva, O’nun en temiz, en nezih kulları da müttakîlerdir.

(KZT 1 - Takva)

- 29) HAYA:** → Çekingenlik ve utanma da demek olan hayâ; sofiye ıstılahında, Allah korkusu, Allah mehâfeti ve Allah mehâbetiyle O’nun istemediği şeylerden çekinmek mânâsına gelir.
- Haya iki çeşittir: 1. Fitri hayâ ki, buna hayâ-i nefîde de diyebiliriz; insanı pek çok ar ve ayıp sayılan şeyleri işlemekten alıkor. 2. İmandan gelen hayâdir ve İslâm dininin önemli bir derinliğini teşkil eder.
- “Evet, insan tabiatında bulunan bu sıkılma ve çekinme hissi، **أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى** “O, Allah’ın kendisini gördüğünü bilmez mi?” gibi âyetlerle anlatılan iman şuuruyla.. **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا** “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde her şeyi görüp gözetendir.” misillü beyanlarla ifade edilen ihsan anlayışıyla beslenmezse, uzun ömürlü olamaz; olamaz, zira hayânın hem var olup gelişmesi hem de devam ve temadisi imana bağlıdır.

(KZT 1 - Haya)

- 30) İFFET:** → İffet, çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde bulunma, doğruluk, dürüstlük ve ahlâkî değerlere bağlılık üzere yaşama demektir.
- Namuslu, şerefli ve ahlâklı olma manalarını kapsamaktadır.
- İzzet ve haysiyetiyle yaşayan, çalıp çırpmayan, haramlardan sakınan ve namusunu koruma mevzuunda fevkalâde hassas davranan kimseler hakkında “afif” tabiri kullanılagelmiştir.
- Evet, Hazreti Yusuf aleyhisselam, vezirin hanımından gelen bir günah çağrısı karşısında “Ya Rabbî! Zindan, bu kadınların beni dâvet ettikleri o işten daha iyidir” (Yusuf, 12/33) diyerek, iffetine toz kondurmaktansa senelerce hapiste yatmayı göze almış ve kıyamete kadar gelecek olan bütün ehl-i imana bir hayâ timsali olmuştur.
- Cenâb-ı Allah’ın, “İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona rûhumuzdan üfledik, hem onu, hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık” (Enbiya, 21/91) diyerek yücelttiği Hazreti Meryem de bütün insanlık için tam bir iffet örneğidir.

(KT 5 / İkinci Yağmurları - İffet Âbideleri ve Hayâdan Nasipsizler)

(KT 11 / Yaşatma İdeali - İffet ve İradenin Hakkı)

Aşağıdaki kelimeleri manalarına uygun bir şekilde birleştirin:

Takva

Çekingenlik ve utanma

Haya

Şeriat prensiplerini kemal-i hassasiyetle görüp gözetme

İffet

Çirkin söz ve fiillerden uzak kalma

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz:

Kendilerinde takva hissi,duygusu ve Allah korkusu olanlar, çıplak kalsalar veya zorla çıplak bırakılsalar bile, en azından Âdem ile Havva'nın yapraklarla örtündükleri gibi avret yerlerini örtüp korurlar. Fakat kendilerinde bu his olmayan nasipsiz günahkârlar, ne kadar giyinseler de yine açılmaktan kurtulamazlar. Çünkü elbiseden esas maksat, mahrem yerleri örtmek, sıcak-soğuk ve eza veren hastalık sebeplerinden korunmak; düşmandan sakınmak ve nihayet hüsnü nazarı çekip kötü bakışları defederek, hiç kimsenin ne şehvetine ne de nefretine sebep olmadan gayet vakarlı, haysiyetli, onurlu ve güzel bir şekilde örtünmek iken, bunlar tam tersine, şehveti tahrik, kibir, gurur ve gösteriş için en fena yerlerini açarlar; açar ve çevrelerine fitne fücür tohumları saçarlar.

Kuvve-i şeheviye açısından istikamet ve itidal üzere bulunarak, meşru dairedeki zevk ve lezzetlere karşı istekli davranmanın yanı sıra, gayr-i meşru arzu ve iştihalara iradî olarak kapalı kalma tavrını ise "....." kelimesiyle ifade etmişlerdir. Bu zaviyeden, umumî manâsıyla, iradenin gücünü kullanarak cismanî ve behimî arzuları kontrol altına almak, zinadan ve sefihlikten uzak durmak demektir.

Bediüzzaman Hazretleri: "....., menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrât kazanmaktır. Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur." buyurmuştur